

Oostkappel / Grieps Zingt

## Dorpskerk Oostkapelle

24 september 19.00 uur

Organist: Johan Davidse  
Presentatie: Wim Sanderse

Thema: **“Ga mee”**



Waterstraat 2 Oostkapelle



# Oostkappel / Grieps Zingt

24 september 2023

Thema: "Ga mee"

## Dorpskerk Oostkapelle

aanvang: 19.00 uur

Orgel: Johan Davidse

Presentatie: Wim Sanderse

Inleidend orgelspel:

Welkom, uitleg thema "Ga mee".

Liedboek lied 119a 1, 2, 3 en 4



119a:2

Op U laat ik mij voorstaan,  
ik ben aan U gehecht.  
Waar Gij betrouwbaar voorgaat  
ontvouwt zich weer een weg.  
De paden die ik zelf bedacht  
zijn doelloos doodgelopen.  
Zij voerden in de nacht.

119a:3

Uw woorden te herhalen  
is honing in mijn mond.  
Mij raakt niet meer het smalen  
dat ik mij aan U bond.  
Ik weet dat zwerven bitter smaakt,  
maar heel mijn zoekend leven –  
Gij hebt het zoet gemaakt.

119a:4

God, laat mij nooit verliezen  
de vreugde om uw woord,  
de moed mijn weg te kiezen  
waar ik uw voetstap hoor.  
En overtuig mij dag aan dag  
dat Gij mij hebt geroepen,  
ja, dat ik leven mag!

Gebed

Liedboek 802 1, 4 en 6 “Door de wereld gaat een woord”



802:4

Door de wereld klinkt een lied  
tegen angsten en verdriet,  
tegen onrecht, tegen dwang  
richten pelgrims hun gezang.  
Here God, wij zijn vervreemden  
door te luisteren naar uw stem.  
Breng ons saam met uw ontheemden  
naar het nieuw Jeruzalem.

802:6

Door de wereld gaat een woord  
en het drijft de mensen voort:  
'Breek uw tent op, ga op reis  
naar het land dat Ik u wijs.'  
Here God, wij zijn vervreemden  
door te luisteren naar uw stem.  
Breng ons saam met uw ontheemden  
naar het nieuw Jeruzalem.

Liedboek 806 1, 2 en 3 "Zomaar te gaan met een stok in je hand"



1 Zo-maar te gaan met een stok in je hand,



zon-der te we - ten wat je zult e - ten.



Zo-maar te gaan met een stok in je hand;



ein-de-loos ver is 't be - loof - de land.

806:2

Zomaar te gaan, wordt het leven of dood?  
Altijd maar banger,  
duurt het nog langer?  
Zomaar te gaan, wordt het leven of dood?  
In de woestijn worden kinderen groot.

806:3

Zomaar te gaan, met zijn woord als bewijs,  
altijd maar lopen,  
altijd maar hopen.

Zomaar te gaan met zijn woord als bewijs;  
straks wonen wij in een paradijs.

Liedboek 835 1 en 2 “Jezus , ga ons voor”



835:2

Valt de weg ons lang,  
zijn wij klein en bang,  
sterk ons, Heer, om zonder klagen  
achter U ons kruis te dragen.

Waar Gij voor ons trad,  
is het rechte pad.

Intermezzo orgel:

Zangbundel 5 Joh. De Heer: "Al de weg leidt mij mijn Heiland

- 1 Al de weg leidt mij mijn Heiland,  
wat verlangt mijn ziel dan meer?  
Zou ik immer aan Hem twijf'len,  
Die mij voortleidt keer op keer?  
Zoete troost en zaal'ge vrede,  
heb ik steeds op Zijn bevel.  
'k Weet wat hier mij overkome,  
Hij maakt alle dingen wel. (bis)
- 2 Al de weg leidt mij mijn Heiland,  
Troost geeft Hij tot in de dood.  
Als ik zwak ben in beproeving,  
Sterkt Hij mij met 't hemels brood.  
Als mijn schreden soms gaan wank'len  
en mijn ziel van dorst versmacht,  
geeft Hij mij het levend water,  
en vernieuwt mijn levenskracht. (bis)
- 3 Al de weg leidt mij mijn Heiland,  
door al 't aardse stormgebruis,  
en volkomen vreugde wacht mij,  
In het zalig Vaderhuis.  
Als 'k mijn kroon, die Hij zal geven,  
aan Zijn voeten nederleg,  
zal mijn lied voor eeuwig wezen:  
"Jezus leidde m' al de weg." (bis)





837:2

Volgen wij, Heiland, niet uw spoor:

laten wij anderen bloeden,

geven wij pijn en angsten door -

neem ons dan onder uw hoede.

Spreek uw genezend woord vol macht,

dan krijgt ons leven nieuwe kracht.

Spreek, dan keert alles ten goede.

837:3

Heer, als ons denken U ontkent,  
kan ons de leegte benauwen.  
Als onze hand uw schepping schendt,  
wilt U ons dan nog vertrouwen?  
Twijfel of hoogmoed, onverstand –  
neem ons, uw mensen, bij de hand.  
Laat ons uw schoonheid aanschouwen.

837:4

Koning, uw rijk is zo nabij -  
open mijn ogen en oren!  
Onrustig is mijn hart in mij,  
totdat het nieuw wordt geboren.  
Daarom zoekt U elk mensenkind.  
Zoek, herder, mij, opdat ik vind  
en steeds meer bij U zal horen.

Intermezzo orgel:

Liedboek 840 1 t/m 3 “Lieve Heer, Gij zegt ‘kom’ en ik kom”



1 Lie-ve Heer, Gij zegt ‘kom’ en ik kom –



want mijn le-ven is on-der de macht ge-steld



van de Heer die mijn da-gen en nach-ten telt



en de Heer zegt ‘kom’ en ik kom.

840:2

O mijn God, Gij zegt 'ga' en ik ga,  
Gij zegt 'ga' en ik ga, laat mij niet alleen,  
wees het woord in mijn vlees en de geest om mij heen,  
wees de adem waaruit ik ontsta.

840:3

Want o Heer, ik zeg 'kom' en Gij komt,  
ik zeg 'kom' en Gij komt en uw bloed wordt wijn  
en uw lichaam brood voor wie hongerig zijn  
en uw naam wordt een lied in mijn mond.

Liedboek 852 1 t/m 4 "U komt mij, lieve God"



852:2

U daalt het duister in,  
U deelt mijn angst en pijn,  
zo dodelijk bedroefd  
als maar een mens kan zijn,

852:3

een man van smarten die  
ter aarde valt en schreit,  
een lotgenoot, een vriend, –  
o Heer die bij mij zijt,

852:4

ik bid U, laat het licht  
dat doorbrak in uw smart,  
de zon die Pasen heet,  
ook dagen in mijn hart.  
Intermezzo orgel:

Liedboek 798 1 t/m 5 “Heer geef mij vleugels dat ik reis”



798:2

Die leden in hun aardse tijd  
aan twijfel, zonde en vrees,  
die mensen met verdriet en strijd,  
als wij zijn, zijn geweest.

798:3

Ik vraag hen hoe het hiertoe kwam:  
een zegepraal zo groot.  
Wij danken, zeggen zij, het lam,  
wij leven uit zijn dood.

798:4

Wij zijn zijn voetstap nagegaan,  
zijn liefde leidde ons voort.  
Wij kwamen in de hemel aan  
bij God, ons levend woord.

798:5

Hem die als gids ons voorging prijst  
ons lied, Hij leidt ons nog.  
De wolk van de getuigen wijst  
dezelfde weg omhoog.

Liedboek 887 1 t/m 3 “Wees stil en weet: Ik ben uw God”



887:2

Ik ben het die u helen zal.  
Ik ben het die u helen zal.  
Ik ben het die u helen zal.

887:3

Op U vertrouw ik, goede God.

Op U vertrouw ik, goede God.

Op U vertrouw ik, goede God.

## Dankgebed

Liedboek 1014 1 t/m 5 “Geef vrede door van hand tot hand”



1 Geef vre - de door van hand tot hand,



je moet die schat be - wa - ren;



be-scherm haar als een te - re vlam,



be - hoed haar voor ge - va - ren.

1014:2

Geef vrede door van hand tot hand

met liefde, onze redding;

wees vriendelijk in woord en daad

bewogen om Gods schepping.

1014:3

Geef vrede door van hand tot hand,

als brood om uit te delen;

kijk ieder mens met warmte aan,

zo kunnen breuken helen.

1014:4

De sterke, zachte hand zij dank,  
die meer dan troost kan geven:  
als woorden stokken, spreekt de hand  
in vriendschap, steun en zegen.

1014:5

Geef Christus door van hand tot hand,  
zijn liefde schenkt ons leven.  
Geef vrede door, geef haar een kans:  
een schat om uit te delen.

Naspel orgel

# Oostkappel / Grieps Zingt

Samenzangprogramma van geestelijke liederen

Volgende OGZ: **29 oktober 2023**

**Michaëlskerk Grijskerke van 19.00 – 20.00 uur**

**Orgel: Johan Davidse**

**Presentatie: Han de Kam**

## Commissieleden:

Han de Kam Baentje 6 Grijskerke

06-12752751

email: brouwerijweg52@gmail.com

Wim Sanderse Loodhol 41 Grijskerke

0118-591092

email: wpsanderse@zeelandnet.nl

Wilt u graag bepaalde psalmen, gezangen of liederen in het programma opgenomen hebben dan kunt U die aan de commissie leden opgeven. Bespeelt U zelf een instrument of hebt U kennissen die mee willen werken aan de zang begeleiding of solospel, hartelijk welkom. Uiteraard vooraf aanmelden.

24 september Dorpskerk

29 oktober Michaëlskerk

26 november Michaëlskerk

## 2024

28 januari Dorpskerk

25 februari Michaëlskerk

31 maart Dorpskerk

28 april Michaëlskerk

26 mei

30 juni

28 juli

Dorpskerk

Michaëlskerk

Dopskerk

25 augustus Dorpskerk

29 september Michaëlskerk

27 oktober Dorpskerk

24 november Michaëlskerk