



Protestantse Gemeente Oostkapelle

**Liturgie voor de Instapdienst “Oorverdovende stilte” op zondag 2 juni 2024 om 10.00 uur
in de Dorpskerk. Voorbereiding: Drs. Marianne Pieterse, Jan Brassers en Hans Corbijn.
Ouderling: Klaas Kuiken, Organist: Rinus Jobse.**

Voor de dienst: The Sound of Silence – Simon & Garfunkel

<https://www.youtube.com/watch?v=NAEppFUWLfc> (vertaling verderop)

Toelichting thema en inleiding door Hans Corbijn

Intochtslied: lied 854 Opwekking <https://m.youtube.com/watch?v=UH-WlimMpRg>

Bemoediging en groet

Gebed om vergeving door Lied Broeder Dieleman: Vergeving

https://www.youtube.com/watch?v=Bj29X_MG4BM

Gebed

Lezing uit 1 Koningen 19: 1 t/m 18 (uit de Bijbel in gewone taal) door Jan Brassers

Overweging

Zingen: Lied 894

Gebeden, ingeleid door Hans Corbijn

- als intro het Lied Mad World – Gary Jules
- **(vertaling verderop)**
- <https://www.youtube.com/watch?v=etSbOs3aUqI>
- voorbeden
- Stil gebed
- Onze Vader

Slotlied: toelichting door Hans Corbijn

Lied You Say – Lauren Daigle <https://www.youtube.com/watch?v=slaT8Jl2zpl>

(vertaling verderop)

Zegen, 3 x gezongen Amen

Collecte bij de uitgang: voor Kerk en eigen Diaconie

Na afloop koffie of thee en napraten achterin de kerk

The Sound of Silence – Simon & Garfunkel

Hallo duisternis, mijn oude vriend
Ik kom weer met je praten
Want een visioen plaagt me
kiemt in mij terwijl ik slaap
En het visioen dat is geplant in mijn gedachten
blijft hangen binnen het geluid van stilte

In rusteloze dromen liep ik alleen
Nauwe straten van kinderkopjes
Onder de lichtkring van een straatlantaarn
Ik sloeg mijn kraag op tegen de kou en de damp
toen mijn ogen getroffen werden door het felle neonlicht
dat de nacht in tweeën spleet
en het geluid van stilte raakte

En in het kille licht zag ik
Tienduizend mensen misschien meer
Mensen die spreken zonder te praten
Mensen die horen zonder te luisteren
Mensen die liedjes schrijven die niemand zal zingen
En niemand durfde het geluid van stilte te verstoren

'Dwazen' zei ik, Jullie weten niet
dat stilte als een kanker groeit.
Hoor mijn woorden, dan kan ik je iets leren,
pak mijn armen zodat ik je kan bereiken
Maar mijn woorden vielen als stille regendruppels,
en echoden in de putten van stilte

En de mensen bogen en baden
Tot de neongod die ze gemaakt hadden
En het lichtteken flitste zijn waarschuwing
In de woorden dat het vormde
En het teken zei, 'de woorden van de profeten zijn geschreven
Op de muren van de metro
En in de hallen van de huurkazernes
En gefluisterd in het geluid van stilte

Mad World – Gary Jules

Overal om mij heen zijn bekende gezichten
Versleten plekken, versleten gezichten
Helder en vroeg voor hun dagelijkse races
Nergens heen, nergens heen
En ik vind het een beetje grappig, ik vind het een beetje triest
De dromen waarin ik sterf zijn de beste die ik ooit heb gehad

Ik vind het moeilijk om het je te vertellen, omdat ik het moeilijk vind om te verdragen
Als mensen in cirkels rennen, is het heel erg
Gekke wereld (gekke wereld, gekke wereld)
Kinderen die wachten op de dag dat ze zich goed voelen
Fijne verjaardag fijne verjaardag
Gemaakt om te voelen zoals elk kind dat zou moeten doen
Zit en luister, zit en luister
Ik ging naar school en ik was erg zenuwachtig
Niemand kende mij, niemand kende mij
Hallo, leraar, vertel me, wat is mijn les?
Kijk dwars door mij heen, kijk dwars door mij heen
Overal om mij heen zijn bekende gezichten
Versleten plekken, versleten gezichten
Helder en vroeg voor hun dagelijkse races
Nergens heen, nergens heen
En ik vind het een beetje grappig, ik vind het een beetje triest
De dromen waarin ik sterf zijn de beste die ik ooit heb gehad
Ik vind het moeilijk om het je te vertellen, omdat ik het moeilijk vind om te verdragen
(Als mensen in cirkels rennen, is het een heel, heel)
Gekke wereld

You Say - Lauren Daigle

Ik blijf vechten tegen stemmen in mijn hoofd die zeggen dat ik niet genoeg ben
Elke leugen die me vertelt dat ik nooit zal kunnen voldoen
Ben ik meer dan alleen de som van alle hoogtepunten en dieptepunten
Herinner me er nogmaals aan wie ik ben, want ik moet het weten
Ooh-oh
Je zegt dat ik geliefd ben als ik niets voel
Je zegt dat ik sterk ben als ik denk dat ik zwak ben
En jij zegt dat ik vastgehouden wordt als ik tekortschiet
En als ik er niet bij hoor, o zeg jij dat ik van jou ben
En ik geloof (ik)
Oh, ik geloof (ik)
Wat je van mij zegt (ik)
ik geloof

Het enige dat er nu toe doet, is alles wat je van mij denkt
In U vind ik mijn waarde, in U vind ik mijn identiteit
Ooh-oh
Refrein.....

Ik neem alles wat ik heb en leg het nu aan Uw voeten
U heeft iedere mislukking, God, U heeft iedere overwinning
Refrein.....